

## Martsnyt 2018

### Sofiehøj Friskole, SFO og klub

I perioden fra og med fredag d. 16. marts til og med onsdag d. 4. april må vi finde madkassen frem, da boden holder lukket. Efter påskeferien er Kirsten på pinden igen, og så kan der bestilles mad som sædvanligt.

I personalegruppen og bestyrelsen har vi drøftet værdien af aktivitetstimerne (i indskolingen) og lektiecafé-timerne (på mellemtrinnet). Vi er kommet frem til, at vi i skoleåret 2018-19 vil prøve noget andet og nyt af: Vi kunne tænke os at skifte timerne ud med et valghold både i indskolingen og på mellemtrinnet – præcis som i overbygningen, hvor man vælger valghold for et kvartal ad gangen inden for 3-4 forskellige praktisk-musiske fagområder. Det vil betyde at indskolingsklasserne får tidligere fri 3 dage om ugen kl. 13.10. Da vil SFOen være åben. Ideen er, at få elevernes motivation mere i spil som vi ofte ser det i anderledes uger, hvor eleverne selv har valgt sig på aktiviteter, samt at få bedre tid til aktiviteter og leg i SFO som det var før reformen ændrede folkeskolerne. Samtidig er det også en god mulighed for at være på hold med elever fra andre klasser, fra det trin man går på. Når vi har fundet ud af, om det kan gå op skemateknisk, skal I nok få yderligere information og få mulighed for at byde ind med gode ideer. Vi glæder os til at prøve noget nyt.

Et andet nyt tiltag er, at vi fra 1. maj starter spireklasse med førskolebørn op. Det er et behov, der opstod allerede sidste forår, og som nu kan opfyldes. Det er en mulighed for de børn, der skal starte i børnehaveklassen i august, for sammen med en pædagog at tyvstarte lidt på skoleforløbet. Spireklassen vil holde til i børnehaveklassen og på 1. salen over klubben. I vil kunne hilse på jeres nye kammerater til morgensamlingerne fra 1. maj. Velkommen til Sofiehøj.

Hvis I har dukkehusmøbler til overs hjemme, vil vi meget gerne tage i mod dem til SFO.



KNUD:

#### Husk:

At få meldt jer til foredrag med Thomas Skovbo d. 5. april.....  
At melde jer til arbejdslørdag, fælles-spisning og hygge d. 7. april....  
At komme til skolens årlige generalforsamling d. 11. april....



Jeg blev ansat på Sofiehøj Friskole i SFOen 1/6 2017 i SFOen, og jeg er virkelig havnet på "Den rette hylde". Jeg er utrolig glad for hverdagen med børn, forældre og kollegaer. Alle er engagerede og alle gør deres bedste. Det gav mig mulighed for at bruge alt det sjove - alt dét, der gør det hyggeligt og dejligt for mig at være menneske. Jeg nyder det i den grad. Jeg er gift med Lene, og vi bor i hus i Borup. Vi har 4 voksne børn, Louise, Christina, Mette og Anders fra 42 til 25 år, dejlige svigerbørn og 3 børnebørn/ bonusbørnebørn.

Vi bor tæt på sø og skov, og jeg stortrives i naturen. Har roet i kajak i 30 år, både på åer, søer langs vore kyster og øer, året rundt på både korte og længere ture.

Jeg har tidligere arbejdet med børn i alderen 5- 15 år på Børne og Ungdoms Pensionen i Ishøj som køkkenleder i knap 9 år og på Vigersted Skole med autister i et 1 år som "lyn- afleder". På Skoleskibet "Georg Stage" som hovmester med unge 16-21 år. Spejder i 4 år, tropsfører i 4 år under K.F.U.M. og K. Derudover har jeg været i Livgarden, arbejdet i D.F.D.S. s, Frede Olsens Passagerskibe, på G.T. Linien, SAS i flykøkkenet, på boreplatforme og Mærsk, Dong og Hess.



I vores sø i kajakken m. mit ældste barnebarn. Svanefar blev jeg gode venner med, efter at jeg befriede ham, da han sad fast i fiskeliner