

Februarnyt 2018

Sofiehøj Friskole, SFO og klub



Morgensamling

Det er dejligt, at flere forældre finder tid til at deltage i morgensamlingerne. Det giver en god følelse af, at skolen er børnenes, forældrenes og de ansattes.

Den tid vi har sat af til morgensamling er taget fra dagens øvrige lektioner. Dvs. at nogle lektioner er på 40 min. Vi betragter derfor morgensamlingerne som en naturlig del af undervisningstiden og arbejder til stadighed på at få et godt indhold i samlingerne. Derfor –men også af hensyn til fællesskabet, er det vigtigt at møde, når skolen starter kl. 8.30.

Det overordnede formål med vores morgensamlinger er give eleverne en fællesskabsfølelse, der rækker ud over egen klasse, og at børnene får en god start på dagen samt mærker glæden ved at synge sammen i en stor gruppe. Desuden ønsker vi at morgensamlingen er et forum, hvor fortælling indgår naturligt som en del af skolens samlede undervisning. Eleverne har også mulighed for selv at sætte et emne eller indslag på dagsordenen, og dermed øve sig i at fremlægge/vise/fortælle noget i en større forsamling. Vi ønsker, at eleverne tager medansvar for morgensamlingen, og at de udviser respekt for hinanden og konceptet gennem deltagelse og aktiv lytning.

Vi er ved at indrette elev-arbejdspladser på gangen foran billedkunst, hvor man kan sidde 2-3 elever og arbejde sammen. Der er opsat nye opslagstavler, så elevernes flotte produktioner fra undervisningen i billedkunst løbende kan udstilles.

Jonathan er i gang med at total-renovere de sidste toiletter ved sløjd-lokalet, så de bliver i lige så god stand som på det gule toilet.

I marts får vi malet parkeringsbåse op til personalet, så vi får udnyttet pladserne rundt om flagstangen bedre.

*Sæt x i kalenderen d. 5. april, hvor der er foredragsaften –invitation følger...
Men vi kan afsløre, det handler om hvordan vi kan give vores børn passende udfordringer ;-)*



Jeg hedder Mette Kristiansen og er startet her på Sofiehøj Friskole i en stilling som henholdsvis underviser i natur/teknik (1.kl.), religion (2. kl.), aktivitetstimer (2 og 3. kl.). Jeg har nogle få støttetimer og så er jeg pædagog i SFOén om eftermiddagen.

Jeg kommer oprindeligt fra Jylland og flyttede i 2001 til Nørrebro og senere Amager. Efter 16 dejlige år i hovedstaden, valgte min mand, datter (10 år) og jeg at tage det store spring og flytte til Holbæk. Det er vi rigtig glade for ;-)

Jeg er 44 år, blev uddannet pædagog i 2001 i Århus og har siden jeg var 20 år arbejdet med børn og unge i fritidshjem, børnehave, klub og mit seneste arbejde var i en vuggestue på Amager. Jeg er også uddannet NLP Coach Practitioner og har haft min egen virksomhed med coaching og undervisning i coachuddannelsen.

Jeg holder rigtig meget af at være ude i naturen, rejse, læse, gå i biffen, gå til koncerter og se teater med

min familie.

I mit arbejde med børnene, brænder jeg i høj grad for at skabe rammer, hvor det enkelte barn får mulighed for at udvikle sig socialt og selvstændigt. For mig er det vigtigt, at børnene trives på skolen og i SFOén med vennerne og de voksne.

Jeg glæder mig til en fremtid på Sofiehøj Friskole ;-)

Og vi er rigtig glade for, at du og Linda er landet her hos os